



# BİR VATAN KALBİNİN ATTIĞI YER: ÇANAKKALE!

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın. Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın. Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

## Doğan ACAR

18 Mart 2024'te Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl dönümünü kutladık ve aziz şehitlerimizi anmak için toplandık. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde tüm şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmetle andığımız programı sunan 11-A sınıfı öğrencilerine teşekkür ederiz. Bir zamanlar üç katada hüküm süren Osmanlı Devleti 20. yüzyıla gelindiğinde topraklarının büyük çoğunluğunu kaybetmiş durumdaydı ve devleti eski gücüne kavuşturmak için yeni formüller aranıyordu. Tam bu sırada Avrupa'nın göbeğinde başlayan 1. Dünya savaşı Osmanlı yönetimini bir tercih yapmak zorunda bıraktı. Tarafsız kalırsa bile bu ateşin kendi topraklarına sıçrayacağını öngören Osmanlı yönetimi, hiç değilse savaşın kazanılması durumunda kaybedilen toprakları geri alma umuduyla Almanya'nın yanında savaşa girdi.



Ancak bir gerçek vardı ki imparatorluk yorgundu, bitkindi, moralsizdi ve cephanesizdi... Ama bir cephe sarsılmaz direnişin, vatanseverliğin sembolü oldu... Neresi mi? Elbette ÇANAKKALE! İtilaf devletlerinin planı basittir; Çanakkale geçilecek, İstanbul işgal edilecek ve Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalması sağlanacaktı. İhtilaf devletleri 16 dev gemiyle girerler boğaza, önce Osmanlı topçularının isabetli atışları, sonrasında ise Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlara çarparak geri çekilmek zorunda kalırlar... Denizden ilerlemeyeceğini anlayan ihtilaf devletleri bu kez de karaya asker çıkararak şanslarını denerler... 8,5 ay süren kara savaşlarında "Hasta Adam" adını taktıkları Osmanlı Devleti inatçı bir direnişle onlara tokat üstüne tokat atar... Çünkü vatanın tehlikede olduğunu öğrenen kadın-erkek, yaşlı-genç demeden herkes cepheye koşar ve vatan için siper olur, şehit

düşerler... Düşmana çiğnetmezler bu aziz vatani... Bu savaş aynı zamanda bir kahraman da hediye eder bize, savaşın kazanılmasında büyük payı olan, herkesin dikkatini çeken Albay Mustafa Kemal'dir o... Çanakkale'yi belli bir zaman kalıbına

sığdırmak gerçekten zordur. Onun hakkında konuşmak, anlatmak, açıklamak da zordur. Cümleler düğümlemez insanın boğazında... Çanakkale Marmara'yı ve Ege'yi yutan koca bir boğaz olur, büyür karşınızda... Cesaret deniz suyu kadar boldur, 250.000 şehit hiçbir toprak parçasına sığmaz ama bir annenin yüreğine sığar... Bir Mehmetçiğin annesine yazdığı ve mektubu yazdıktan sonra şaha-det şerbetini içtiği kanlı bir mektup sayfasında konuşur Çanakkale... Kahramanlığın, cesaretin en derin anlamı ile tarihin tam merkezinden konuşur Çanakkale...

Ve anlamasını bilen için Çanakkale bir ruhtur. Çanakkale bir diriliştir. Çanakkale yeni Türkiye'nin önsözüdür. Çanakkale her Türk evladının bilmesi gereken bir destandır... Bu müthiş destanın 109. yılında buradan tüm kalbimizle Çanakkale'nin kahramanlarına ve bu topraklar için



canlarını feda eden bütün şehitlerimize sesleniyoruz; biliniz ki sizin fedakarlıklarınız boşa gitmemiştir ve dünya dönüğe de boşa gitmeyecektir... Nur içinde yatsınlar... Ruhları şad olsun... Saygılarımla...



# BAHARIN MÜJDESİ: NEVRUZ

Bereketin, beklentilerin, ümidin, huzurun ve mutluluğun başlangıcı, müjdecisi olan Nevruz Bayramı kutlu olsun!



■ Barış ATA-NİL ÖCAL  
Hazırlık A sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğretmenimiz Şule Çankaya Babacan rehberliğinde gerçekleştirdiği Nevruz programımız coşkulu bir şekilde kutlandı. Halk ozanları Zafer Kazancı ile Ali Serhaci'nin renk kattığı programın devamında okul bahçesi öğrencilerinin hep birlikte oynadığı oyunlara sahne oldu.

Nevruz Bayramı, doğanın uyanışını ve yeniden doğuşunu simgeler. Bu bayram, birçok kültürde baharın gelişini kutlamak için düzenlenir ve bu, birlik, beraberlik ve toplumun bir araya gelmesi anlamına gelir. Nevruz, aynı zamanda yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul edilir ve bu, yeni başlangıçlar ve fırsatlar için umut anlamına gelir. Bu özel gün, insanların bir araya gelerek birbirleriyle zaman geçirdiği, özel yemekler pişirdiği ve geleneksel oyunlar oynadığı bir topluluk etkinliğidir. Nevruz Bayramı, kültürel mirasımızın ve toplumumuzun birliğinin önemli bir parçasıdır.

Türk dünyasında Nevruz Bayramı, birçok özel ritüel ve gelenekle kutlanır. İşte bazıları:

- Demir dövme: Nevruz Bayramı'nda demir dövme geleneği vardır. Bu, kışın kötülüklerini kovma ve yeni yıla güç ve sağlık getirme inancıyla yapılır.
- Nevruz ateşi: Ateşin üzerinden atlamak, Nevruz'da yapılan bir başka ritüeldir. Bu, kışın bitişini ve yeni bir başlangıcı simgeler.

- Bahar temizliği: Evlerin ve çevrenin temizlenmesi, Nevruz'un geleneksel ritüellerinden biridir. Bu, yeni yılın tazeliğini ve düzenini simgeler.
- Nevruz pilavı: Nevruz Bayramı'nda özel bir pilav yapılır ve komşularla paylaşılır. Bu, bereketi ve topluluk ruhunu simgeler.
- Cemre ritüeli: Nevruz'da

cemre düşürme ritüeli yapılır. Bu, baharın gelişini ve doğanın yeniden canlanmasını simgeler.

- Bahar yürüyüşleri: Nevruz'da doğada yürüyüşler yapılır. Bu, doğanın uyanışını ve yeniden canlanmasını kutlar.
- Hediyeleşme: Nevruz'da sevdiklerine hediye verme geleneği bulunur. Bu, sevgi ve takdirin bir ifadesi olarak kabul edilir.
- Şenlikler ve halk oyunları: Nevruz, toplulukları bir araya getiren bir bayramdır. Bu nedenle, halk oyunları, şenlikler ve diğer topluluk etkinlikleri sıkça düzenlenir.

Bu ritüeller, Nevruz Bayramı'nın anlamını ve önemini vurgular ve toplumlara bir araya getirir. Her biri, baharın gelişini, yenilenmeyi ve toplumun birliğini kutlar.

Programın hazırlanmasında ve icrasında emeği geçen öğretmenlerimiz Şule Çankaya Babacan, Olgun Erden, Gürol Arslantürk'e; sahnede birlikte görev aldığımız Duru Yıldırım, Ahsen Yolaçıcı ve Bünyamin Taşçı'ya ve sahne gerisinde yer alan diğer görevli arkadaşlarımızı teşekkür ediyoruz.

